



Nieuwsbrief van het koninklijk handboogschuttersgilde  
Sint Sebastiaan van Willem III te Tilburg

20 september 2024

## Afscheid Koning Cécile

Na drie Jaar koningschap zit het erop voor onze koning Cécile, de eerste vrouwelijke koning in Tilburg sinds de vijf eeuwen dat er hier gilden bestaan. Zij was een bijzondere koning, die haar taak met veel inzet en overtuiging heeft uitgevoerd. Om haar te bedanken wordt dit afscheid in het gilde altijd uitbundig gevierd, dus natuurlijk ook dit jaar op vrijdag 20 september 2024.



Hierboven ziet u haar pagina in het koningsboek, vorm gegeven door Jannemie. Daarnaast het schild van Cécile met daarop de symbolen die ze koestert: de vorm van het schild is die van het klavecimbel, haar instrument, de trom toont haar liefde voor het tamboerschap in het gilde. Haar naam staat in noten geschreven en haar motto is: "Thuis is waar ik ben": ik mag mezelf zijn, zeker ook in het gilde.

Van haar en dus ook van de koningin is afscheid genomen met gezang en met een quiz, waarin ze vragen moest beantwoorden over de geschiedenis van het gilde, het schieten zelf en het Tilburgse. Gelukkig wist ze genoeg, met hulp van alle anderen, om de eerste prijs in ontvangst te mogen nemen.



## INTREDE

*Trééd toch binnen lief koningspaar  
uw gilde staat voor u klaar  
Welkom, koning en koningin  
Wees welkom toch, kom erin*

*Welkom bij dit groots afscheidsfeest  
Dat hier voor u is bereid  
Een feest van vreugde, maar ook van smart  
Komt uit de grond van ons hart.*



Onder het toezien oog van Anthony Schetz van Grobbendonck werden door Theo moeilijke vragen gesteld. Wat denkt u van: noem alle koningen van het Sebastiaansgilde in de juiste volgorde. Of: hoe goed heb je geschoten als er "een geitepaol" wordt geroepen of "zonao"? Maar ook zagen we oude films met bijvoorbeeld kleine Huub de Jong. Cécile moest weten bij welke gebeurtenis hij optrad, (het aftreden van burgemeester Letschert). De jury, keizer Peter-Paul en oud-koning Gerard waren streng, maar toch bleken ze tevreden.



Er werd gesproken en gezongen:

### ODE AAN DE KONING

*Cécilia, het zit er haast op,  
Het eind van het koningschap nadert!  
Ja Cécilia, het was een karwei,  
Maar echt het is aanstonds voorbij.*

*Cécilia, het was wel apart,  
Een vrouw op de troon, heel bijzonder.  
Maar Cécilia, je groeid' in die taak,  
Een vraagje: wie schiet er nu raak?  
Schiet nu raak?*

Parlando:

*Een vrouw op de troon van het gilde,  
Dat was wat Sebastiaan wilde.  
Zij droeg het hoogwaardig,  
Uniek in haar soort.  
En heus het stond haar heel aardig!*



En de koning, kreeg van het gilde als dank (of was het de eerste prijs voor de quiz?) een Sebastiaans-outfit. Het paste geweldig!

Jannemie had voor hoogheden prachtige prenten gemaakt met daarop een gedicht van Ida Gerhardt, passend bij het komende koningsschieten.

En dan waren er nog meer geschenken: voor alle gildebroeders had Cécile een verjaardagskalender gemaakt met daarop verschillende symbolen van Sebastiaan. Dank Cécile!



Gerda

