



Nieuwsbrief van het koninklijk handboogschuttersgilde
Sint Sebastiaan van Willem III te Tilburg

22 september 2024

Koningssschieten: 22 september

Er zijn door de gildebroeders 171 schoten gelost. En toen, bij de 172e, was het zo raak dat de gaai het opgaf en ter aarde stortte. Wim was de dader! En nou is hij de NIEUWE KONING.

Helaas hebben we de vallende vogel niet met onze camera's kunnen vangen, maar toen ik de plaatjes van alle schutters goed bestudeerde zag ik dat de pijl van de laatste schutter al zo dicht bij het beest was dat hij hem niet meer kon missen. En het volgende kiekje was dat van de verbouwereerde Wim.



Het aantal rake schoten:

- Ton: 1
 - Carel: 0
 - Charlotte: 2
 - Wim: 5
 - Sjef: 1
 - Cécile: 7
 - Eduard: 2
- Er zijn 172 schoten afgevuurd in 25 schietrondes.
De vogel is 3 x geïnspecteerd en minder vast gezet.*



Maar de dag begon met een stelletje 'dauwtrappers', die een aantal gildebroeders uit hun bed trommelden en met name de koning oproepen toch vooral naar het gildehuis te komen om haar titel te verdedigen.





Langzaam verzamelen zich alle gildebroeders en -zusters, worden de attributen, bloemen en juwelen in gereedheid gebracht en de situatie van de dag voorschouwd.

De dag begon met een gezellige lunch onder toezicht van de koningsvogel, Schetz van Grobendonck en de koningen die voorgingen.



De loten zijn getrokken en nu kan de strijd los gaan. Maar eerst moet de schutsboom bevrijd worden van alle boze geesten door drie maal om hem heen te trekken. Met vliegend vaandel, slaande trom en de vogel natuurlijk.





Nadat de koning is 'ontkleed', de vogel hoog op zijn paal is gezet en de autoriteiten door drie schoten de schutsboom vrij hebben gegeven gaat de strijd, onder toezien oog van meer of minder deskundigen, van start. Ton, de maker van de vogel, schiet er als eerste zijn schattige kopje af! Toch wel zelig!



Wim van de Elzen loste het finale schot, zoals u al zag. Nu volgen alle formaliteiten, die daarbij horen: de handwassing, het omhangen met het koningszilver en het ontvangen van de koningsstok. Het betreden van het vaandel symboliseert de onderwerping van het gilde aan zijn gezag. Dan volgt de vendelgroet en wordt hij toegesproken. En dan: een toast op de nieuwe koning: hoera, hoera, hoera!!!



Een geschenk van de 'Seefeld'-groep voor de nieuwe koning!



Een heerlijk diner tot besluit en de presentatie van Charlotte als knaap van de koning.



Gerda